

NIEUWSBRIEF

NUMMER 23

April 2019



Willem & Esther
van de Bruinhorst

PO Box 1 (175)
EHP 444
Ukarumpa
Papua New Guinea
+675 7037 0955
+675 7398 1881

Beste vrienden, familie, kennissen en betrokkenen,

Nieuwe Schriftgedeelten

De afgelopen maanden hebben we nog twee laatste taalgroepen bezocht om daar ons programma te draaien, wat we vorig jaar in zeven andere taalgroepen hebben gedaan. In de laatste van de twee (Ramo) was het hun allereerste Schriftgedeelte in hun moedertaal. In de andere talen hadden we de boeken 1,2 Timotheüs, Titus en Filemon verspreid. Ramo had alleen de boeken Titus en Filemon klaar om te verspreiden. De volgende boeken 1-3 Johannes en Judas hadden zij wel klaar. Dus deze hebben we ook voor hen geprint en tijdens ons bezoek hier ook Bijbelstudies over gedaan. Zo zijn we alvast gestart met de nieuwe serie bezoeken, want komend jaar hopen we namelijk alle talen weer te bezoeken om deze keer de boeken 1-3 Johannes en Judas te verspreiden!



4WD training

In december hebben wij met ons team een cursus gehad om met 4-wielaandrijving over ruig terrein te rijden. JAARS, een Amerikaanse organisatie heeft ons project namelijk een auto en een quad geschonken, om zo beter alle dorpjes in ons project te kunnen bereiken. Daarnaast wordt het reizen naar ons dorp Arop steeds moeilijker, omdat de weg steeds slechter wordt, en stukken van de weg weggespoeld zijn. Ook is het erg moeilijk om vervoer

te regelen, want er zijn maar zeer weinig (drie) mensen in de wijde omgeving die de beschikking over een auto hebben en ons kunnen vervoeren. En de weinige auto's die er zijn, zijn vaak of stuk of erg onveilig om mee te rijden doordat er veel aan mankeert. Met deze nieuwe auto (die Willem zal gaan onderhouden) hopen we een stuk veiliger en makkelijker Arop te kunnen bereiken, en ook de andere dorpjes in ons project zullen we zo makkelijker kunnen bereiken.



De training die we hebben gehad, omvatte alles wat we nodig hadden om veilig met de auto op de PNG-wegen te kunnen rijden. Zo hebben we geleerd banden te plakken, wat te doen als de auto vast komt te zitten in de modder, hoe door modder en rivieren te rijden, hoe een steile helling op te rijden, hoe over verschillende soorten ruig terrein te rijden, etc. Al met al een zeer nuttige cursus! We hopen dat ergens dit jaar de auto en de quad verscheept kunnen worden naar Wewak (er is namelijk geen weg vanuit Ukarumpa naar Wewak), van waaruit we

naar Arop kunnen rijden.

Binnenkort zullen we een blog schrijven over de weg die we afleggen om in Arop te komen.

Verlof

Ondertussen zijn we al bijna twee jaar in PNG. In overleg met ons team, Wycliffe Nederland en ons TFC, hebben we besloten om pas in december op verlof te komen in Nederland en niet al in juni. Hier hebben we verschillende redenen voor. Twee belangrijke redenen zijn dat onze ander Scripture Use collega net voor langere tijd op studieverlof is, en we in juli nog een Scripture Use workshop gepland hebben staan voor alle taalgroepen.



Thuisfront comité

Jan Poot, *voorzitter*
06 – 18 55 45 75

Rineke Fokker, *secretaresse*
tfc@willemenesther.nl

Nico den Hollander,
penningmeester
010 – 474 03 05

Jorinda Maasland,
algemeen lid

Elisabeth de Jonge,
activiteiten fondsenwerving
06 – 43 92 79 83

Marjonneke Poot,
PR/Fondsenwerving

Geven

Online

doneren/machtigen

www.willemenesther.nl
NL88 RABO 0165 8440 27
t.n.v. Wycliffe ATP-West
Team

Elke euro die u geeft komt volledig ten gunste van de werkzaamheden van Willem & Esther. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar; Wycliffe is een ANBI organisatie en heeft CBF-keur ontvangen.

Wycliffe

Wycliffe Bijbelvertalers
Hoofdstraat 55/ Postbus
150
3970 AD Driebergen
0343-51 74 44
info@wycliffe.nl
www.wycliffe.nl

ZGG

De Zending Gereformeerde Gemeenten staat Willem & Esther bij door middel van praktische en financiële ondersteuning.
0348-48 99 50
info@zgg.nl
www.zgg.nl

Daarnaast is het voor ons goed om nog wat langer in Arop te blijven om zo bestaande relaties nog te verdiepen en eventuele nieuwe relaties op te bouwen, voordat we op verlof komen. Daarnaast zijn de reiskosten om naar Nederland te vliegen hoog, en willen we deze kosten zo laag mogelijk houden door het over een langere periode uit te smeren.

Vriendschappen

We voelen ons inmiddels helemaal thuis in Arop, en hopen daar de komende acht maanden aaneengesloten te verblijven. We hebben ondertussen goede vriendschappen opgebouwd en zijn bezig om de Arop taal te leren. Daarnaast zijn we ook veel op pad geweest om mee te werken met lokale bezigheden om zo de cultuur en de mensen beter te leren kennen.

Relaties bouw je in PNG door samen dingen te doen, elkaar te helpen waar je maar kan, elkaar giften te geven en vooral veel tijd met elkaar doorbrengen. In Arop hebben we twee hele goede vrienden: het echtpaar Robert en Pauline. Een aantal keer per week komen we bij elkaar over de vloer, praten we samen en doen we dingen met elkaar. Zo leert Pauline mij onder andere lokale sieraden te maken met kleine kraaltjes, en in mijn vrije tijd zit ik dus vaak met haar sieraden te maken. Vaak komen er ook andere vrouwen en jeugd bij zitten en kunnen we tijdens het sieraden maken over van alles praten. Als vrouw kan je hier eigenlijk niet niets doen, je moet altijd iets nuttigs doen. Je kan niet zomaar bij elkaar zitten en alleen maar praten. Als we dus sieraden zitten te maken, zijn we nuttig bezig en kunnen we ondertussen praten.



Robert helpt ons bij het leren van de stamtaal en hij leert Willem lokale mannendingen, zoals het maken van pijl en boog. Daarnaast is Robert ook onze lokale gids, als we ergens heen willen of iets dergelijks gaat hij meestal spontaan met ons mee. Hij is een goede vriend van Willem en komt vaak met Willem praten, hij heeft vooral veel vragen over hekserij, tovenarij en over de Bijbel en het geloof. Tot 's avonds laat kunnen ze daarover praten. We proberen altijd vanuit de Bijbel een antwoord te geven en hen te helpen zelf antwoorden te vinden in de Bijbel. Dat is voor hen extra gecompliceerd, want ze kunnen beiden niet lezen en schrijven. Ze hebben echter drie tienerdochters die wel kunnen lezen, dus zij kunnen het dan voor hun ouders voorlezen. Zo proberen we ook naast onze 'gewone werkzaamheden' mensen te betrekken bij en te onderwijzen uit het Woord.



Met vriendelijke groeten,
Willem en Esther van de Bruinhorst

Wilt u meer weten over de activiteiten die we gedaan hebben met lokale vrienden? Dat kan! In de komende blogs zullen we hier wat uitgebreider over schrijven. Meldt u aan voor de blog via onze website: www.willemenesther.nl